

11 januari 2024 Trefpuntkerk

Dankdienst

voor het leven van



Jaap Kruk

* 13-8-1933

† 3-1-2024

Is uw mobieltje uit?

Muzikale begeleiding: Bert Rootmensen
m.m.v. het Christelijk mannenkoor De Lofstem
Voorganger: pastor Aly Vader-Terpstra

De dienst is samen met de familie voorbereid



"Je moete mekaar allemaal een beetje helpe"

OPENEN

Jaap Kruk wordt door familie binnen gebracht

Een moment stilte
Zegenbede (ieder gaat zitten)
Welkom

LICHT

Sandra Mees en Lilly steken een kaars aan voor
Richard

Margreet steekt een kaars aan voor moeder Jannie

De Lofstem zingt "Dank Sei Dir Herr"

Opa Jaap wordt door de kleinkinderen en
achterkleinkinderen in het licht gezet

Herinneringen door kleinkinderen

Levensloop door Margreet en Maaïke

"Family Tree" door De Lofstem

HET WOORD

Gebed voordat we de Bijbel openen

Lezing 1^e Testament. Psalm 1: 1 t/m3

Lied 23b: 1,2,3 De Heer is mijn herder

Lezing 2^e Testament
een bewerking van 1 Korintiërs over de liefde

Overweging

Lied 886: Abba Vader, U alleen

Gedicht: Laat mij als een boom zijn door Margreet

Laat mij als een boom zijn.
Een eik diep in de aarde geworteld.
Zo zou ik in het leven willen staan.

Mijn stam recht en stevig,
mijn takken reikend naar de hemel.
Vogels nestelend tussen het gebladerte,
ieder op zijn / haar eigen tijd uitvliegend
en uit vrije wil terugkerend.

Hij was een eik,
vanzelfsprekend de seizoenen volgend.
Bloesemend toen het de tijd daarvoor was.
Bloeiend toen het warm genoeg was.
Vruchten dragend en vele ervan uitgedeeld.
Zijn bladeren heeft hij laten vallen
in het vertrouwen dat er een nieuwe tijd komt.

Hij was zoals een eikenboom is.
Heel natuurlijk.
Bereidwillig de stroom van de omstandigheden
volgend.
Zo heeft hij willen leven
en zo is hij gestorven.

UITGELEIDE

Dankgebed, stil gebed en het gezongen Onze Vader
lied 1006

Woord op de drempel en zegenbede

Mededelingen uitvaartverzorger

Jaap wordt door de kleinkinderen uitgedragen
terwijl Bridge Over Troubled Water klinkt.

